

Verksamhetsberättelse för föreningen Ejgdetjärnet gällande år 2024.

Det hölls årsmöte på Ejgde hos Karlssons i början av mars månad. Vid mötet klubbades förslaget att röja längs den södra sidan av sjön (kokande källan-sidan) och att också köra bort det sly som blockerade promenadstigen. Uppdrogs till Peter Samzelius att anlita ett röjarlag.

Strax efter årsmötet var detta arbete igång och Peter körde ut ansenliga mängder med sly och ris från stigen.

Responser från allmänhet och Kämpersviksbor blev stort positiv då stigen nästan varit helt igenvuxen de senaste åren.

I mars skedde även en inventering och städning av alla uppsatta fågelholkar. Holkarna numrerades också. Detta skedde tillsammans med Bohof (Bohusläns ornitologiska förening.)

Vi fann att de flesta holkar hade haft häckande småfåglar och många som även utgjorde natthärbärge för kalla vinternätter.

Den 26 maj hölls den årliga fågelvandringen runt sjön. Detta året deltog färre än vanligt. Ett 50-tal olika arter sågs och hördes.

Annas betesdjur kom som vanligt i början av maj, både kor och får och sedan vanligt arbete med skötsel av stängsel och eltrådar utfördes.

I slutet av sommaren exploderade en växt kallad Stånds, som är mycket giftig för betesdjur. Vi gjorde ett upprop med önskan om hjälp med manuell bekämpning av denna växt som började ta över beteshagarna och gensvaret blev stort. Många boende och sommargäster kom och hjälpte till att gräva upp och samla in växten. Det bjöds även på kaffe och hembakta bullar (tack Britt på Studseröd). Slutligen brändes den insamlade växten för att hindra fröspridning.

Tyrone delade ut vårt traditionella tiggarebrev under sommaren. Vi fick ett stort gensvar i form av ekonomiska bidrag, främst på grund av röjningen av stigar men också på grund av hälsning och foto från kossan gamla Klara. (Tyvärr gick denna madam ur tiden i slutet av året vid den ovanligt höga åldern för en ko av xxx år. Hon fick en fin sista sommar kring Ejgdetjärnet.

Under sensommar och höst inträffade några rejäla stormar och många träd kring sjön blåste ned. De träd som blockerade vägar och stigar togs om hand.

Några ovanliga fåglar har hörts under vårvinter och vår, nämligen Kornknarr (uppe vid landsvägen och hörd av Birgitta) samt Berguven (nära Studseröd hörd av Tyrone).

Dag som ovan.

Lars / sekreterare.