

En sann skepparhistoria del 1

”Pissekuren i Strömstad”

I Strömstads norra hamn stod en urinoar, ”pissekuren” kallad i dagligt tal, som för övrigt var byggd på Götaverken i Göteborg. ”Pissekuren” hade ett hål i plåten som var lagat med en fastnitad järnplatta och några stag. Alla Strömstadsbor i mogen ålder och hundratusentals besökare har sett skadan men de flesta känner inte till historien bakom den.

Berättare är min bror Karl-Erik 75 år, som seglade ihop med min pappa Anker Andersson från 14 år ålder och hade även själv skepparexamen. Han har ett fantastiskt minne och ett brinnande intresse för gamla träbåtar. Denna händelse bygger på Ankers egen berättelse och ägde rum innan Karl-Erik föddes.

I slutet på 1920-talet stävade jakten ”Kronan” från Kämpersvik på 37 ton dw med en motor på 14 hästkrafter av märket Vänern, in i Norra hamnen i Strömstad, lastad med bräddor från Mockesunds såg. ”Kronan” var på väg till Halden i Norge med sin last. Klockan var cirka 01:00 på natten, det var på den tiden ont om fyrar i farlederna, så skepparen Anker bestämde sig för att lägga till i Strömstad över natten. När de närmade sig kajen och slog back så dog helt plötsligt motorn. ”Kronan” som var riggad för segel hade en lång klyvarbom längst fram som rände rakt in i den grönmålade pissekuren och gjorde ett stort hål i väggen. Enligt ett ögonvittne så skulle en man ha stått därinne och pinkat.

- Han blev så rädd och kom utspringade med en sån fart att han troligen springer ännu!

På senare tid har det dock framkommit att det var vår storebror Levin som hade bättrat på händelsen en aning. Det var tur i oturen att detta hände mitt i natten, så ingen kom till skada. ”Kronan” gick med många trälaster till Halden och eftersom det var ont om socker i Norge så hade Anker även med sig socker som han sålde direkt från båten. Detta spred sig och blev snabbt känd bland ortsbefolkningen, så när Anker var inne i en affär och handlade, så kom en dam in och frågade, utan att känna igen Anker:

- Är det något som har sett till ”sockerbåten” idag?

Anker Andersson som var född 1901 och uppvuxen på Resö, rodde redan som tioåring in till torget i Strömstad och sålde fisk. Han kallades allmänt för ”den lille fiskhandlar’n.” 1923 var Anker med sina 22 år den yngste skepparen med egen båt i Bohuslän.

Kronan förliste en svår isvinter utanför Otterön men det får bli nästa skepparhistoria.

Av Folke Andersson