

Skepparsonens historia del 13

Jaså där ä du, sa Karl Erik i telefon, när jag ringde upp honom, jag har sökt dej hela dan. Jo i dag var det med i tidningen. Hur var det? Karl Erik har inte läst vad jag skrivit före det står i tidningen Joda, det var riktigt bra. Men har du skickat in det kortet på båten som står under de du skrivit. Nej det tror jag inte, står det mitt namn? Det var den 11 april 2009 på samma sida hade Roger Ivarsson skickat in en bild på Competitor en engelsk kutter. Det var samma båt som pappa mönstrade på 1917 när den såldes till Rossö. Vi hade bara några veckor innan tittat på pappa Ankers mönstringspapper som var underskrivet av skepparen Ivar Isaksson när han mönstrade av 15/9 1917

Han mönstade på 16 juni, det var hans första hyra. 16 år gammal.

Jag hörde redan från början att det var något i Karl Eriks röst när han svara, han hade reagerat precis som jag gjorde att precis 92 år efter att pappa hade mönstrat på Competitor så satte Strömstadstidningen in bilden på båten som Roger Ivarsson skickat. in, samtidigt som vi berättar våra små minnen, tillsammans med honom. En osannolik tillfällighet men den gick direkt till hjärtat.

Det står även att 1933 brännskadades Bolin Andreasson även benämnd Evald Bolivar Andreasson i andra papper. I dessa papper står det att det var en explosion i maskinrummet och Karl Erik är övertygad om att en blåslampa hade exploderat då många sådana olyckor skedde. Självs skrev jag i mitt förra brev nr 12 vilken respekt jag kände för dessa stora blåslampor som Karl Erik hanterade i Agnete.

Pappa hade redan som pojk seglat med farfar och jag minns så väl när han en gång plötsligt sa, när jag var 14 år, Folke, så sejla jä med farsgubben till Danmark å vi sejla i lik hele väjen..

Jag har tänkt på detta många gånger varför man inte frågade mer medan han levde? Men för några månader sökte jag på nätet och fick fram det enorma sjöslaget som ägde rum utanför skagen 31 maj 1916, 250 st tyska och engelska krigsfartyg med 100 000 man ombord inledde en artillerield under ett dygn där 8500 man stupade och flöt med strömmen mot Norra Bohuslän. bland annat en tysk poet Gorch Fock som hade sin dagbok i fickan, drev i land på Väderö och ligger begravd på en ö utanför Fjällbacka.

De som hittade och tog med de döda i land fick ersättning för detta, men en del passade på att ta saker av värde från liken.

En man fick betala ett högt pris för att han tog ett par stövlar av en tysk som flutit i land på en holme. Han fick heta "döstöveln" resten av sitt liv.

Verkligheten överträffar dikten i bland som denna krönika som blev en annan än det var tänkt. På återseende om några veckor.

Folke

"Anker" Andersson