

## 51 Skepparsonens historia

Den 9/3 2013 var jag inbjuden till berättarkväll i Kämpersvik, jag såg fram emot att få träffa alla goa människor igen.

Men det blev några märkliga dagar innan resan. Alla syskonen och min svåger är alla över 80 år och det kommer motgångar.

Min f d barnens mamma flyttade år 2004 tillbaks och vi fick fyra fina år som riktig farmor och farfar när hon började visa tecken på minnesförlust.

Tre svåra år innan hon fick vård och en fantastisk medicin som gav henne psyket tillbaka men inte minnet men hon är social, verbal och så noga med sitt utseende och så oerhört glad när jag kommer till henne på äldreboendet.,

Tisdag kväll kom det upp på mobilen om tidzoner bla. och jag visste inte vad det var och tryckte på nej, inget hände så jag stängde av, startade, upp kom, vänta, jag väntade men inget hände, stängde av och satte på telefon igen, vänta, vad i h-e tog ut batteriet startade igen.

Kl 07:00 ringer telefonen, visst ja jag skulle till läkare och ta prover, gott om tid tog det lugnt, tittade på väggklockan, klockan är åtta, rusar i väg, f-låt att jag är sen.

Folke? Ja, men du skall inte vara här förrän i morron. Men då kom jag inte försent i alla fall. Kollade tiden i bilen 07:17 såg på mobilen 08:32 datum 7/7 2011.

Torsdag kom jag i tid.

Fredag kväll var jag hos Gerry, hon vill gärna jag skall ligga hos henne tills hon somnar men det kan bli sent. Kl 12 på natten kom jag hem, skall låsa upp sjutillhållarlåset, det går inte att låsa upp, kom inte in. Tittade på nyckeln kanske det ene stiftet var lite snett men ringde jouren fick tipset kolla nyckeln, sagt och gjort, ner i bilen inte ett verktyg men två glasskedar, ner i källarförrådet inte ett verktyg bara däck och blomkrukor. Väggen var full av spik att hänga saker på. Såg en smal spik som jag böjde i rätt vinkel och fick in stiften i den tunna skallen och böjt en ½ millimeter och den fungerade.

Lördag morgon, Lars hade bett mig ta med kort, hittade inga, låset gick inte att låsa men patentråset fungerade. hem till Karl Erik som letade efter kort men jag hinner inte vänta säger jag och måste åka iväg till träffen.

Stressen blev påtaglig, när jag skulle berätta så hörde jag inte mina egna ord kom inte ihåg vad jag sagt, inte vad jag skulle säga. Lite vatten och omtanke av en vänlig kvinna i köket, så kunde jag delta lite mer på sidan om.

Anita Thoren och Kerstin Karlsson gamla skolkamrater var mycket trevliga att träffa igen.

1956 "Viktor" som jag nog inte sett sedan 50 talet vände sig till mig och säger, att Folke kommer ut med den sötaste och vackraste tjej han sett, inte ordagrant men andemeningen och att jag var svartsjuk och lovade honom stryk om han inte hölls sig ifrån henne. Det hade varit bättre med en flugsmälla då killarna var

under alla år som flugor runt en sockerbit men jag var stolt att vara ut och gå med henne.

Jag berättade för Gerry vad Vicke sagt även om hon glömmet fort, å så glad jag blir, hälsa Vicke från mig och tacka.

Skönhet kan även ge en tragikomisk historia. Vi bodde på åttonde våningen på 70 talet, varje plan fanns två lägenheter, mitt emot fanns ett par, hon klädd i en grön filthatt grå yllekappa och rågummiskor. Lite rulltig i kroppen.

Gerry stod vid spisen och stekte mat hade tagit av sig långbyxorna för att inte få stänk på kläderna.

Högklackade skor, strumpbyxor med trosor under tack o lov, åtsittande jumper och håret uppsatt i en knut, välformad. Jag tar fram soppåsen för att slänga i sopnedkastet, ställer upp köksdörren när hissdörren öppnar sig och ut kommer grannen, stirrar som han sett en marsmänniska, jag slängde påsen och fick klämt mig in mellan hissdörren och väggen och stängde dörren till köket.

Telefonen ringer 14 dagar senare, det är Margot min syster, vem är det som dött i eran uppgång, har inte en aning, vad heter han, men herregud det är vår granne mitt emot.

Vem var det som ringde sa Gerry, det var Margot, min syster, vad sa hon då? Att du tagit dö på grannen. Usch så du säger. Va sa hon? Jo det stod i tidningen i dag att han är död, det är 14 dar sedan han såg dig i köket. Så det stämmer nog.

Folke "Anker" Andersson