

## Skepparsonen 48

Jag har pratat och tänkt på det så många gånger hur Kämpersvik utvecklades och vi kunde växa upp i ett så spännande samhälle. Folk från trakten, stenhuggare som flyttade hit och som på pappa Ankers sida en spännande resa bakom sig från 1833 när farsfars far Anders Andersson föddes på Nötteröy i Oslofjorden. I födelseboken står hans föräldrars namn Anders Hansson och Anne Maria Hansson men inga årtal men de borde vara födda runt sekelskiftet 1700-1800 talet.

Farfar Anton föddes 1859 på Nötteröy och flyttade med pappa Anders och mamman Matilda Andreasdotter född i Kville 1836 samt med sina 3 syskon till Resö 1864.

Den andra stora sillperioden i norra Bohuslän startade 1876 och det första sillsalteriet byggdes 1878. Sillperioden slutade ungefär 1908.

Det fanns omkring 14 sillsalterier på ön och där av hade farfars far Anders, Norsken 2 st på Oljeskär på Resö.

Anders hade en flotta med små båtar som seglade och sålde fisk, egna eller inhyrda framgår inte, på kusten och upp i Göta Älv och Vänern. Hade även en fiskaffär i Stockholm.

Det fiskades och exporterades otroliga mängder sill från Norra Bohuslän. Även i Kämpersvik på 1890 talet stängde fiskarna in sillen i en jättevad vid Viksholmen. Med en mindre vad fick de gå in i stänget och ta upp sill i omgångar, de gick inte att ta vara på all sill så bönderna fick hämta sill och gödsla gårderna med.

Anders står i 1880 års Folkräkning som Hemmansägare och salteriidgare till Resö Uppegård, 1890 Resö Nordgården samt 1900 Resö Östergård. Jag vet inte om det fanns fler fastigheter på varje gård men släkten bodde enligt uppgifter i alla tre gårdarna från 1880. Anders var mycket framgångsrik på Resö. Han dog 1904 och Matilda 1908 på Resö.

Farfar Anton gifte sig med Hilma Petronella Carolusdotter född 1861 i Lur. Farmor Hilda dog 1913. Anton bodde på Resö Östergård, tills flytten till Kämpersvik 1919 med sina barn. Tre av dem blev kvar i Kämpersvik, Agda Hilmersson, Ester Johansson och Anker. Karl Erik är minst den fjärde generationen skeppare i släkten. Anton dog 1943 i Kämpersvik. Farfar och pappa Anker handlade mycket med trä både till virke och ved genom åren. Mycket köptes genom Mårten Olsson i Berga gård i Bullaren. Pappa och Mårten var mycket goda vänner under alla år.

Uppgifter om salterier från Samhällsföreningen Resös Hemsida.

Ett stort tack till Bosse för släktforskningen om pappas och mammas släkt. Bo Ahl är gift med vår systerdotter Britt Marie i Trollhättan, Bosses föräldrar Elof och Elsa Ahl var trogna Grebbestad med sin husvagn på Campingen i 45 år.

Uppgifter om sillfiske och Salterier från Resö samhällsförenings Hemsida. Jonas Lind.

En sista undring, det verkar vara många svenskar i Nötteröy, kan det vara stor inflyttning efter freden 1658 då Bohuslän blev svenskt? Det tog många år för bohuslänningarna att anpassa sig till svenskt styre.

Hurra, pappa kan köra bil! Men det får bli nästa historia.

Med god hjälp av Karl Erik.

Folke ”Anker” Andersson